

zo de waard	is vertrouwd hij	zijn gasten
een appeltje	met iemand te	schillen hebben
dat is een	dubbeltje op	zijn kant
het gras is	altijd groener	aan de overkant
wie het laatst	lacht, lacht	het best
het gras is	altijd groener	aan de overkant
op ieder	potje past	een dekseltje
het onderste	uit de	kan willen
als een	olifant in	de porseleinkast
de beste	stuurlui staan	aan wal

hij is als	een wolf	in schaapskleren
twee vliegen	in één	klap
onze lieve	heer heeft	rare kostgangers
het oog	is groter dan	de maag
men moet het	ijzer smeden als	het heet is
hij heeft een	klap van de	molen gehad
van ruilen	komt	huilen
als de katjes	muizen dan	miauwen ze niet
bezint	eer ge	begint
dat heeft veel	stof doen	opwaaien