

1. Eviva España - Samantha

Na die mooie warme reis door `t zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans
Heel m`n kamer straalt van rood en van oranje
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft me zo verward
Dat temperament veroverde m`n hart

Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan `t balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor

In m`n handen klepperen de castagnetten
En de flamenco die stamp ik met mijn voet
Ik draag enkel Andalousische toiletten
En op mijn hoofd staat een grote zwarte hoed
Ik hou van vino en van cabial
De Spaanse keuken is een festival

Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan `t balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor

Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan `t balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor
España por favor

2. Jo Leemans- que sera sera (versie 1)

Toen ik een heel klein meisje was
Vroeg ik mijn moeder : Wat zal ik zijn ?
Zal ik heel knap zijn en word ik rijk ?
Weet jij wat zij toen zei :

Refrein :
Que sera sera
Wat zijn moet, dat zal zo zijn
De toekomst die blijft geheim
Que sera sera
Wat moet zijn, zal zijn.

En toen ik al wat groter was
Vroeg ik de juffrouw : Wat zal ik doen ?
Word ik artieste of stewardess ?
Haar wijze raad was toen :

Refrein

Toen ik mijn hart verloren had
Vroeg ik mijn liefste : Weet jij wat ons wacht ?
Zal de zon schijnen, dag in dag uit ?
Mijn liefste zei toen zacht :

Refrein

En nu ik zelf al kinderen heb
Vragen ze : Moeder, wat zal ik zijn ?
Zal ik heel knap zijn en word ik rijk ?
Mijn antwoord zal steeds zijn :

Refrein

3. Dit is de allereerste keer – Rita Deneve

Dit is de allereerste keer
Dat ik de liefde tegenkwam
Jij kuste mij en 'k was verloren
Nu staat mijn hart in vuur en vlam

Dit is de allereerste keer
Dat ik ontdek hoe liefde smaakt
'k Ben in jouw strikken nu gevangen
Voor ik het wist was het te laat

Jij kwam in m'n leven
Zo onverwacht
Jij wachtte maar even
Ik had nooit gedacht dat jouw tovermacht
Mij zo een schok had kunnen geven

Dit is de allereerste keer
'k Was nooit verliefd zoals op jou
Ik loop al wakende te dromen
Omdat ik zoveel van je hou

Jij kwam in m'n leven
Zo onverwacht
Jij wachtte maar even
Ik had nooit gedacht dat jouw tovermacht
Mij zo een schok had kunnen geven

Dit is de allereerste keer
'k Was nooit verliefd zoals op jou
Ik loop al wakende te dromen
Omdat ik zoveel van je hou
Dit is de allereerste keer
Dit is de allereerste keer gevangen
Voor ik het wist was het te laat

Jij kwam in m'n leven
Zo onverwacht
Jij wachtte maar even
Ik had nooit ge(?)oals op jou
Ik loop al wakende te dromen
Omdat ik zoveel van je hou
Dit is de allereerste keer
Dit is de allereerste keer...

4. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd – Jo Vally

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd
Gelegen in een gezellige buurt
En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk
Voel ik me net als een koning zo rijk

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd
Gelegen in een gezellige buurt
En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk
Voel ik me net als een koning zo rijk

Ieder mens die heeft z'n verlangen
En met wat geduld
Worden vaak zijn heimelijke wensen
Plotseling vervuld
Zo is het met mij kort geleden
Eveneens gegaan
Ik heb met een klein bedragje
Wonderen gedaan

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd
Gelegen in een gezellige buurt
En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk
Voel ik me net als een koning zo rijk

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd
Gelegen in een gezellige buurt
En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk
Voel ik me net als een koning zo rijk

Zit ik in m'n tuin te genieten
Van de zonneschijn
Dan wil ik met niemand meer ruilen
Want ik voel me fijn
Brussel met z'n vreselijke drukte
Trekt mij niet meer aan
En voor pootjebaden heb 'k een teil met water staan

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd
Gelegen in een gezellige buurt
En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk
Voel ik me net als een koning zo rijk

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd
Gelegen in een gezellige buurt
En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk
Voel ik me net als een koning zo rijk

5. De oude man en de zee – Dana Winner

De middagzon scheen op zijn bruine huid
Zijn strohoed was hem veel te groot
Hij sliep languit en zag er vredig uit.
Hij had geen huis, alleen een boot.
En zovelen bleven even naar hem kijken
En zovelen hadden graag met hem geruild

De oude man en de zee
Daar waar de tijd
Zo traag in eeuwigheid verglijdt
Op hun eiland met de golven mee
De oude man en de zee
Blijven voortaan
Mij steeds spontaan voor ogen staan
Afscheid nemen viel voor mij niet mee
De oude man en de zee

De avond bracht ik altijd bij hem door
Zijn wijn en vis was ook voor mij
De oude liedjes zong hij mij dan voor
De avond ging te gauw voorbij
En zijn net was altijd voller dan bij andere
Maar de meeste vissen liet hij toch weer vrij

De oude man en de zee
Blijven voortaan
Mij steeds spontaan voor ogen staan
Afscheid nemen viel voor mij niet mee
De oude man en de zee

De zomersproeten zijn nu van mijn huid
Verbleekt, ze zijn bijna vervaagd
De oude man verdween en ook zijn schuit,
Vergeefs heb ik naar hem gevraagd
Hij was samen met zijn schip in zee verzonken
Want hij bracht voor één keer teveel vissen mee.

De oude man en de zee
Daar waar de tijd
Zo traag in eeuwigheid verglijdt
Op hun eiland met de golven mee
De oude man en de zee
Blijven voortaan
Mij steeds spontaan voor ogen staan
Warm omarmd rusten met zijn twee
De oude man en de zee.

6. Opzij, opzij, opzij, de poppenstoet gaat hier voorbij – Louis Neefs

Opzij opzij opzij, de poppenstoet gaat hier voorbij
Ze komen recht uit speelgoedland
Daar zijn ze dansend hand in hand
En Zwarte Piet marcheert vanvoor
Nog zwarter dan een ouwe moor

Een Zeeuwse boer, een eskimo
Roodkapje en Pinokkio
Een indiaan, een kapitein
Een Mexicaan en Harlekijn
Een edelvrouw, een nobele heer
En Mickey Mouse met Teddybeer

Ohee, ohee, ohee
Wie stapt er met die stoet niet mee
Trompetten klinken hoog en hel
Tesaam met trom en rinkelbel
En klein en groot aan dansen gaat
Wijl Harlekijn de maten slaat

Een Zeeuwse boer, een eskimo
Roodkapje en Pinokkio
Een indiaan, een kapitein
Een Mexicaan en Harlekijn
Een edelvrouw, een nobele heer
En Mickey Mouse met Teddybeer

Hoera, hoera, hoera
Nu komt de Sint bij ons weldra
En ieder wordt door hem bedacht
Als hij op tocht gaat door de nacht
Daarom ook danst de hele stoet
Zo blij de avond tegemoet

Een Zeeuwse boer, een eskimo
Roodkapje en Pinokkio
Een indiaan, een kapitein
Een Mexicaan en Harlekijn
Een edelvrouw, een nobele heer
En Mickey Mouse met Teddybeer

7. Land van Maas en Waal – Boudewijn de Groot

Onder de groene hemel in de blauwe zon
speelt het blikken harmonie orkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen
ligt het Land van Maas en Waal

Ik loop gearmd met een kater voorop.
Daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop.
En dan de grote snoeshaan, die legt een glazen ei.
Wanneer je het schudt dan sneeuwt het op de Egmondse Abdij.

Ik reik een meisje mijn koperen hand,
dan komen er twee Moren met hun slepen in de hand.
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar,
die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar.

En onder de purperen hemel in de bruine zon
speelt nog steeds het harmonie orkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen ligt het Land van Maas en Waal.

We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt,
die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt.
We staken alle kerken met brandewijn in brand,
`t is koudvuur, dus het geeft niet en het komt niet in de krant.

Het leed is geleden, de horizon schijnt
wanneer de doden dronken zijn en Pierlala verdwijnt.
Dan steken we de loftrumpet en ook de dikke draak
en eten `s avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak.

En onder de gouden hemel in de zilveren zon
speelt altijd het harmonie orkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos
de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch.
En we praten en we zingen en we lach-ahahaha,
het Land van Maas en Waal, x3

8. Willy sommers- Zeven anjers, zeven rozen

Zeven anjers, zeven rozen
Een bruidsboeket voor jou
Zeven anjers, zeven rozen
Heb ik heel speciaal gekozen
Ik die zoveel van je hou

Veertien bloemen, veertien maanden
De mooiste uit ons bestaan
Veertien bloemen als die maanden
Die wij zonder einde waanden
Maar toch ben jij weggegaan

Je zal nu trouwen met een andere man
Toch weet ik dat je niet vergeten kan
Hoe we hielden van elkaar
't Sprookje werd helaas nooit waar
't Duurde iets meer dan een jaar

Zeven anjers, zeven rozen
Een bruidsboeket voor jou
Zeven anjers, zeven rozen
Heb ik heel speciaal gekozen
Ik die zoveel van je hou

Veertien bloemen, veertien maanden
De mooiste uit ons bestaan
Veertien bloemen als die maanden
Die wij zonder einde waanden
Maar toch ben je weggegaan

Je straalt van vreugde en je lacht
Misschien heeft hij je nu 't geluk gebracht
Maar denk je nog aan mij
De herinnering blijft je bij
Maar die tijd is toch voorbij

Zeven anjers, zeven rozen
Een bruidsboeket voor jou
Zeven anjers, zeven rozen
Heb ik heel speciaal gekozen
Ik die zoveel van je hou

9. Als een leeuw in een kooi – Willy Sommers

Geen film op tv
Geen zin in 't café
En ik huiver van de kou

De radio dramt door
Maar al wat ik hoor
Klinkt even grijs en grauw

Ik draai, hier rond, en rond, en rond, als een leeuw in een kooi
Aan wanhoop een prooi

Refrein:

Ik loop verloren in de kille nacht
Toch hou ik de wacht
Maar je komt niet, naar me toe
Het heeft geen zin meer dat ik op je wacht
Ik blijf alleen vannacht
'k Word m'n leven langzaam moe
Wat had je dan toch wel van mij verwacht?
Wat had je dan gedacht?
Of wat wil je, dat ik doe?
Wil je misschien nog dat ik op je wacht
Zie ik jou vannacht?
Kom je toch weer, naar me toe?

'k Verveel me hier dood
Mijn kop zit vol schroot
En ik voel me, vreselijk down

Je weet waar ik woon
Ik heb telefoon
Maar ik hoor toch, niks van jou

Refrein
(2x)

10. Zie de boerinnekes hun rokjes zwaaien – Johny Hoes

Zie de boerinnekes hun rokjes zwaaien
Het is kant en broderie
Tot boven aan hun knie
Zie de boerinnekes hun rokjes draaien
Naar achter en naar voor
Zo gaat het steeds maar door

Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan
Wees gerust, het kan geen kwaad
Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan
Als we dood zijn is het te laat

Hiep hoera de vlaggen uit, de kermis is in het land
Het is nu feest voor groot en klein, voor elke rang en stand
Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan
En klinkt het leuke wijsje, dan zingen ze spontaan

refr.

Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan
Wees gerust, het kan geen kwaad
Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan
Als we dood zijn is het te laat

refr.

Lalalalalalalala lalala lalala lalalalalalalala lalala lalala
Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan
Wees gerust, het kan geen kwaad
Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan
Als we dood zijn is het te laat

refr.

11. Chérie, chérie – Eddy Wally

Cherie, cherie,
Dans met mij de tango d'amoré
Chérie, chérie
Want we zijn voor elkander geboren

Chérie, chérie
Blijf bij mij, de hele nacht
Chérie, oh mijn chérie
Slechts op jou heb ik gewacht

Zij was jong en zij zong voor de micro
Hij was blond en z'n schip was juist daar
Het orkest speelde zachtjes een tango
En hij vroeg met een glimlach aan haar

Chérie, chérie
Dans met mij de tango d'amoré
Chérie, chérie
Want we zijn voor elkander geboren

Chérie, chérie
Blijf bij mij, de hele nacht
Chérie, oh mijn chérie
Slechts op jou heb ik gewacht

12. Over 25 jaar – Jo Vally

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen
Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het zilveren paar
Over 25 jaar

Zij waren pas enkele uren een paar
Ze fluisterden zachtjes en kusten elkaar
De bruidegom voorspelde z'n bruid met een lach
Hoe hij de toekomst zag

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen
Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het zilveren paar
Over 25 jaar

De blijde voorspelling kwam werkelijk uit
Zij werden de zilveren bruidegom en bruid
De man gaf zijn vrouwtje een klinkende zoen
En zie precies als toen

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen
Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het gouden paar
Over 25 jaar

Over 25 jaar Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen
Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het gouden paar Over 25 jaar

13. Oh heideroosje – Jo Vally

Oh heideroosje
Wat ben je mooi
Oh heideroosje
In je lentetooi
Ik pluk dit roosje
En geef het jou
M'n heideroosje
Schenk jij je hartje nou

Op de groene heide door het mulle witte zand
Wandelt blij gezind een jeugdig paartje hand in hand
Vriendelijk schijnt het zonlicht en verwarmt hun jong geluk
Daar plukt hij een roosje en meteen zingt hij verrukt

Refrein

Schemering daalt, de heide glanst in het licht der zil'vren maan
Als de twee geliefden ingelukkig huiswaarts gaan
Heideroosjes klopt vol vreugde oh zo luid
Als de jonge man haar teder in zijn armen sluit

Oh heideroosje
Nu ben je blij
Oh heideroosje
Maar ook nooit meer vrij
Want voor dat roosje
Dat ik je gaf
M'n heideroosje
Stond jij je hartje af

14. Bart Kaëll - zeil je voor het eerst

Ze zeiden hou je van zeilen
Je mag een keer met ons mee
Ik wist nog niets van dat zeilen
Maar zei natuurlijk niet nee

Weldra stond ik voor het eerst aan dek
Verstrikt in alle touwen tot aan m'n nek
Ik wist nog niets van dat zeilen
Ik stond volkomen voor gek

Zeil je voor het eerst
Dan sla je een flater
Trek het je niet aan
Ga door want later
Geniet je des te meer
Van wind en van water
Van wind en van water
Van water en wind

We zeilden weg van de steiger
Het avontuurtje begon
Ik zag een roeier, een reiger
En zat zo fijn in de zon

Tien minuten later sloeg ik overboord
Want ik had nog nooit van overstag gehoord
Ik wist nog niets van dat zeilen
Alweer een foutje gescoord

Zeil je voor het eerst
Dan sla je een flater
Trek het je niet aan
Ga door want later
Geniet je des te meer
Van wind en van water
Van wind en van water
Van water en wind

We zeilden uren en uren
Met dat vertrouwde geklots
Ik mocht ook eventjes sturen
En was verschrikkelijk trots

De mast knarste vriendelijk
De zon stond hoog,
Het was een weldaad voor m'n zeemansoog
Ik wist nog niets van dat zeilen
Maar was al bijna weer droog

Zeil je voor het eerst
Dan sla je een flater
Trek het je niet aan
Ga door want later
Geniet je des te meer
Van wind en van water
Van wind en van water
Van water en wind

Zeil je voor het eerst
Dan sla je een flater
Trek het je niet aan
Ga door want later
Geniet je des te meer
Van wind en van water
Van wind en van water
Van water en wind

Zeil je voor het eerst
Dan sla je een flater
Trek het je niet aan
Ga door want later
Geniet je des te meer
Van wind en van water
Van wind en van water
Van water en wind

Van wind en van water
Van water en wind
Van wind en van water
Van water en wind
Van wind en van water
Van water en wind

15. tulpen uit Amsterdam - Herman Emmink

Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam

Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat mijn mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam

16. Daar bij die molen – Zangeres zonder naam

Daar bij die molen, die mooie molen
Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou
Daar bij die molen, die mooie molen
Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw

Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mijn hart zo slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan d'oever van de Vliet
En sinds die tijd kom ik daar weer
Die plek vergeet ik niet

Daar bij die molen, die mooie molen
Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou
Daar bij die molen, die mooie molen
Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw

Ik zie de molen al versierd
Ter eer van 't jonge paar
Het hele dorp dat juicht en tiert
Zij leven menig jaar
En zie ik trots de molen staan
Dan zweer ik indien stond
Nooit ga ik van die plek vandaan
Waar ik mijn vrouwtje vond

Daar bij die molen, die mooie molen
Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou
Daar bij die molen, die mooie molen
Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw

Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw

17. De Marie-Louise – Bart Kaëll

De marie-louise gaat op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

We werpen de netten van 's morgens tot 's avonds
Een magere vangst, maar je werkt als een beest
Nog twee dagen dan de veilige haven
Dan gaan we aan wal en vieren we feest

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

De ouwe brengt ons wel naar veilige oorden
De meester na God, kapitein van z'n schuit
Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden
Al ligt ie soms dronken in z'n kajuit

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

Je valt in je kooi, je voelt je geborgen
Er knaagt iets in jou en je denkt weer aan thuis
Je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen
Als 't schip vergaat met man en muis

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

Lalala....
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

18. Rode rozen in de sneeuw - Marva

k weet dat het rond Kerstmis was
De lucht was grauw, het sneeuwde zacht
Maar wij voelden niets van de kou
Want jij had mij en ik had jou

We stonden voor een bloemenkraam
En zagen rode rozen staan
Je koos de mooiste uit voor mij
En 'k hoor nog altijd hoe je zei

Rode rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Die vertellen jou dat ik van je hou
Rode rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Zeggen jou dat ik van je hou

En zonder blozen
Nam ik die rozen
Die mij beloofden
Wat ik geloofde
Liefdedromen voor ons twee

En jij vertelde
Dat ze voorspelden
Met liefdedwoorden
Vurig als rozen
Rode rozen in de sneeuw

Jij verdween uit m'n bestaan
De rode rozen zijn vergaan
Maar toch ben jij bij dag en nacht
Niet weg te denken uit m'n hart

'k Vraag aan de bomen in het woud
Of jij nog altijd van me houdt
Maar ieder takje schudt van nee
Dit jaar geen rozen in de sneeuw

(3X)
Rode rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Die vertellen jou dat ik van je hou
Rode rozen in de sneeuw
Rozen rood als vuur
Zeggen jou dat ik van je hou

19. De lichtjes van de Schelde – Bobbejaan Schoepen

De tijd zit erop en we varen weer thuis
Het duurt nog maar enkele weken
Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis
Dan zullen w'elkander weer spreken
Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf
Kijk 's avonds maar goed in de krant
Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf
Totdat ik weer t'rugkom in 't land

Zie ik de lichtjes van de Schelde
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan
Ik weet dat jij op mij zult wachten
En dat je aan de kaai zult staan
Zie ik de lichtjes van de Schelde
Is 't of ik in je ogen kijk
Die zo heel veel liefs vertellen
Dan ben ik als een prins zo rijk

Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou
Dat hoef ik je niet te verklaren
Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw
Maar toch moet hij altijd weer varen
En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor
En krijg ik voorgoed averij
Denk dan aan de kind'ren en sla je er door
Maar spreek ze dan dikwijls van mij

Zie ik de lichtjes van de Schelde
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan
Ik weet dat jij op mij zult wachten
En dat je aan de kaai zult staan
Zie ik de lichtjes van de Schelde
Is 't of ik in je ogen kijk
Die zo heel veel liefs vertellen
Dan ben ik als een prins zo rijk

20. Blanche en zijn peird – Willem Vermanderen

Tussen Kortrijk en Lauwe
Blanch' en zijn peird
Mensch'n gaat gaan kijken
Want 't is 't kijken weird
Een peird en een karre
Al wel honderd jaar lang
Doet dagelijks die zelfsten eigenste gang

Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Je zegt, je zijt zot, wat is 't er aan te zien
Der zijn nu toch veel beter dingen om te rien
Een karre och here, 't is 't klappen niet weird
En wat voor speciaals is 't er nu aan een peird

Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

'k Voele heel goed dat je me niet 'n verstaat
't Is niet de vitesse waar dat 't hem om gaat
Ook niet 't comfort van een sjeke slee
Maar rijd eerst ne keer met die karre mee

Oh, Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

En je klapt dan met Blanche en je kijkt op dat peird
En al 't geen dat je ziet, een groot gat en ne steirt
En ie vertelt van zijn grote voyage
Met peird en karre en heel zijn menage

Oh, Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

En 't peird stapt voort ook vol diepe gedachten
Wat dat je van zo'n beeste nog niet zoudt verwachten
Die smerige auto's dat stinkt ongezond
En je krult junder neuze voor ne peirdestront

Oh, Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Daarbij, wieder peirden zijn azo geboren
En je weet heel goed, der gaat niks van verloren
De mussen op strate gaan der ni van dood
De ene zenne stank is den andere zijn brood

Oh, Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Ja, zo is 't leven en azo is 't goed
En je gaat 't niet verbeteren, hoe hard da je ook wroet
Vlieg naar de mane en schiet 't al kapot
'k Zeg ekik maar datte, wie is 't er hier de zot
Blanche

Oh, Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Daar dokkert die karre deur d' hobbelige strate
Van 's nuchtens tielijk tot 's avonds late
Dat is voor die twee toch zo simpel 't geluk
Ze verstaan mekaar met nen simpele judjuk

Oh, Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk mijn peird

Mensch'n, als je passeert tussen Kortrijk en Lauwe
't Komt op geen dag en 't steekt nie zo nauwe
Maar je moet gaan kijken, want 't is 't kijken weird
Van 't schoonste op de wereld, 't is Blanche en zijn peird
Van 't schoonste op de wereld, 't is Blanche en zijn peird

Blanche Blanche Blanche en zijn peird
Djuk djuk judjuk, oh