

Aftroeven!

Als je zaterdagavond in het café "de 5 winde, dorpsstraat 64" komt dan hoef je niet vreemd op te kijken als je daar 4 vrijgezelle mannetjes aan de ronde tafel ziet zitten. En die mannetjes hebben dan een mooie avond. Ze spelen een spelletje biljart en doen ook wel eens 6 potjes klaverjassen. Maar waar ze eigenlijk voor komen is het op peil houden van het lichaamsvochtgehaltepercentage van 75 procent. Zelf noemen ze het de 55 duizend kilometerbeurt. En die grote beurt moet iedere week gebeuren. Maar ik zal eerst even de mannen aan jullie voorstellen: Niek Kuiper, 68 jaar, Masereeuw Meissen, 74 jaar, Siemen Munster, 61 jaar en Piet Bakker, 58 jaar. Ze zijn allemaal de pappot ontgroeid en ze komen lopend naar het café. Dan hebben ze wat meer steun aan elkaar als ze de 8 kilometer naar huis moeten gaan. Nu kennen jullie de kastelein ook nog niet, dat is de 37 jarige Fok Noordeloos. En Fok is getrouwd met Stien Roozendaal uit Wijdenes en die is 31 jaar. Die 2 runnen de zaak met straffe hand. Fok is een knoert van een kerel van 72 kilo zwaar en Stien mag er ook wezen. Maar nu zaterdag 22 maart zaten die mannetjes weer bij Fok Noordeloos aan de ronde tafel. En nu moet je niet denken dat ze met een lege maag bij Fok aankomen. O nee, om de weerlicht niet, ze zorgen altijd voor een onderleggertje: bij elkaar 36 sneetjes brood en 15 liter koffie en thee. En het is ook niet zo dat ze iedere week poepie aan zijn. Maar je hoef ook niet vreemd op te kijken als je 's nachts op een uur of 12 een geblèr en geschreeuw hoor. Dat was dan een uitschietersavond, dan hadden ze het lichaamsvochtgehaltepercentage even te laag geschat, ze kwamen dan uit op 66 procent en hadden dan even te veel gehad. Op die avond, het zal zo ongeveer 10 uur geweest zijn, ging de deur open en kwam er een man van ongeveer 60 jaar binnen. Die man was Arie Hoedjes, van de Dorpsstraat 51. Arie wil nog wel eens narrig zijn en dat is gekomen omdat ze hem al een keer of 44 voor de gek gehouden hebben. Het is ook best te begrijpen dat de mannen hem deze keer ook weer bij de neus wilden nemen. Maar Arie dronk geen drank en daarom

kon hij zich goed redden als ze hem weer te pakken namen. "Kom erbij Arie en neem een stoel" zei Niek Kuiper. Arie ging zitten, knipperde even met de vingers en riep: De glazen vol en voor mij een sapje. Fok kwam het brengen en zei dat dat 16 euro was. "Voor mijn rekening" zei Arie. "Ben je nog steeds boer Arie?" vroeg Siemen, na een stilte van 47 minuten. "Ja zeker, Siemen, ik heb nog steeds een bedrijf met 18 bunder grasland." "Nu, dan ben je de 26^{ste} ook wel naar de Flora geweest, denk" vroeg Piet. "Vanzelf man, de 27^{ste} en de 28^{ste} ook." Als echte West-Fries moet je daar heen", zei Arie. Ik heb gelezen dat het deze keer veel groter was als andere jaren, vanwege de 40 jarige jubileumvoorstelling. Was dat zo?, informeerde Siemen. Arie bleef voor zich uit staren en zei opeens: Mijn jus d'orange is op, Siemen. Maar over de Flora zweeg hij in 7 talen. Nou Fok, je hoort het, zijn glas is leeg. Vul die van ons ook maar weer bij en neem meteen even een doos bolknakken mee, die doos van 34 euro maar. De lege glaasjes werden opgehaald en de volle kwamen op tafel. Niek deelde de sigaren uit en al gauw zaten de mannen te roken alsof het een lieve lust was. Binnen 11 minuten stond de zaak blauw en de temperatuur steeg tot 32 graden. Maar Arie, heb je nog genoten op de flora? Vroeg Masereeuw nieuwsgierig. Verdorie nog aan toe. Het lijkt wel of jullie enkel maar over de flora willen praten, zei Arie. Nu, daar heeft iedereen het over, zei Niek. Je hebt gelijk Niek en omdat je zo aandringt, wil ik jullie er wel wat over vertellen. De mannen schoven een stukje dichterbij de tafel en al gauw zat Arie op zijn praatstoel.

Kijk, ik had vanzelf zo'n inlooptoegangsbewijskaartje gekocht van 45 euro en je begrijpt wel dat mijn afdeling vanzelf de veestalafdeling was en die was te vinden onder standnummer 53. Op die veestalafdeling hadden ze allerlei beesten. Er waren 46 soorten kippen, 17 soorten vogels, er waren 52 geiten en bokken en 43 schapen.

Maar het mooiste waren toch wel de 24 zwartbonte koeien. Nu, ik heb ze allemaal gezien hoor: Bertha 73, Antje 38, Klazina 54, Marijke 71, Dora 56, Aaltje 33, Maartje 42, Trijntje 49 en ga zo maar door. En er was ook een stier, dat was een pracht, die

had al 39 prijzen gewonnen. Een stier?, je wil toch niet beweren dat er een stier bij al die koeien stond? Vroeg Siemen.

Nou en of, beaamde Piet Bakker, ik heb het in de krant gelezen. Er is ook nog een beroemd duo geweest te filmen. Die hadden het er ook over. Hoe heetten ze ook alweer? Ze hebben nog opgetreden op de bruiloft van Kees en Bertha, toen die 35 jaar getrouwd waren. Ja, je bedoelt Saartje en Ares, die waren onder de indruk van die stier. Maar heeft die stier geen schade veroorzaakt? Vroeg Masereeuw. Nee, dat kon niet, want hij stond een meter of 9 verder, verzekerde Arie. Ik moet er niet aan denken, zei Siemen. Stel je voor dat zo'n stier losbreekt en hij rent de Flora uit. Wat doe je dan? Zo'n beest breekt vanzelf niet zomaar in 1-en los. En mocht ie losbreken, nu dan zijn er altijd nog een stuk of 63 boeren die hem kunnen vangen. Siemen was een beetje gepikeerd door het verhaal van de boer en dacht bij zichzelf: wacht maar boer, er zijn net zoveel dagen als nachten. Ik krijg je nog wel. Fok, de glazen zijn weer leeg, vul ze even. Moet jij ook een glaasje, Arie, meenemen ken je het niet hoor.

Nee, bedankt Siemen, maar sinds mijn 29 ste verjaardag drink ik niet meer, geef mij nog maar een glaasje sap. De glaasjes werden weer gevuld en Siemen vuurde een andere vraag op Arie af. Heeft jouw stier ook niet eens het hazepad gekozen, Arie? Arie, die eerst deed of hij van toeten nog blazen wist, hield zijn mond. Hij frommelde wat met de 20 knopen van zijn jasje. Was dat niet in 65 of in 62, Arie? Vroeg Masereeuw. Na 23 zuchten kwam het verhaal. Nou, het is al jaren terug, Siemen. We hadden net de staarten gewassen van 41 koeien toen ik hoorde schreeuwen. Arie, je stier is los! En het was een beste stier, ik had hem in 19-59 nog gekocht van een tantezegger, die tante zeggen moest tegen de tante van een broer van een zwager van mijn vader.

Je bedoel Gert Veeken, van de Middenweg 67 uit de Beemster, zei Piet Bakker. Precies, maar die stier is nooit meer teruggekomen. Nooit meer, hoe kan dat nu? Nou hoor eens Siemen, als jij nu een stier met een vaart van 30 kilometer aan ziet komen rennen, ben jij dan van plan om met je 57 kilo ervoor te gaan staan om hem te laten stoppen? Nee, natuurlijk niet. Zo

dachten die 13 andere boeren er ook over. Die waren ook niet van plan om door een stier 70 meter over de straatstenen gesleurd te worden. Maar heb je dan nooit wat ondernomen om dat beest terug te krijgen? Vroeg Niek Kuiper. Jazeker wel, ik heb nog een advertentie van 14 regels in het Streker Belang gezet, maar ik wist van te voren al dat de stier daar niet mee terug zou komen. Kon jouw stier dan lezen? Ja, en tellen tot 48 kon hij ook, dat hoor je niet alle dagen. Maar hoe kan het dan gebeuren dat ie nooit teruggekomen is, ondanks het feit dat hij kon lezen en tellen? Informeerde Siemen nieuwsgierig. Dat is gauw verteld, zei Arie met 3 glazen sap in zijn lijf. Toen ik die avond na het melken van mijn 50 koeien nog even 21 likstenen ging halen uit het schuurtje dat op 25 meter van het stierenhok staat, zag ik meteen al dat mijn stier niet terug zou komen. Ja, dat is nogal waar, zijn plekkie was leeg, maar hij had toch nog wel een briefje geschreven, denk? Grinnikte Siemen. Nee Siemen, die slag is voor jou. Want toen ik naar zijn drinkbak keek, zag ik dat de stier zijn leesbrilletje had vergeten. Het hing er nog. En Fok, de rekening van 69 euro betaal ik wel!