

Het laatste pakje.

Buiten was het donker. De wind blies windkracht 12 en het sneeuwde 74 sneeuwvlokken. Het was 5 december en Sinterklaas en Zwarte Piet waren al 9 nachten bezig geweest met het uitdelen van 65 cadeautjes. Ze waren allebei al heel moe, zelfs Witje, het paard van Sinterklaas, had 4 zere hoefjes van de 41 daken, die hard en glad waren. Ze waren bijna klaar met uitdelen en de zak van Zwarte Piet was haast leeg. Sinterklaas sloeg zijn boek om te controleren welke kinderen nog een pakje moesten hebben. Ieder kind stond namelijk met 21 voornamen en achternaam in het boek genoteerd, zodat niemand vergeten zou worden. Nog 3 kinderen stonden erin die geen pakjes hadden. Toen ze bij de laatste schoorsteen van 52 meter aangekomen waren vroeg Sinterklaas het laatste pakje aan Zwarte Piet zodat ze het er in konden doen. Het duurde 29 minuten en 46 seconden. Zwarte Piet was driftig in de grote zak van 16 bij 28 meter aan het zoeken. Hij zat er bijna helemaal in, alleen zijn 2 voeten staken er nog uit. Hij stak zijn hoofd voorzichtig naar buiten en zij stamelend O!, maar Sinterklaas, dit is verschrikkelijk, de zak is helemaal leeg en er staat nog 1 kind in het boek dat nog geen 20 pakjes heeft gehad. Dat is inderdaad verschrikkelijk zei Sinterklaas. Dit kind moet in ieder geval 13 pakjes krijgen want we mogen niemand overslaan. Zeg Piet, weet je wat we doen? Ik blijf hier met Witje staan en jij gaat binnen 53 uren de pakjes halen. Het wordt over 14 uur licht en dan vertrekt de Stoomboot voor de terugreis van 39 kilometer naar Spanje. Zwarte Piet was helemaal opgewonden en zijn hart klopte 69 keer in zijn keel toen hij over de 75 daken rende. Zwarte Piet ging terug naar het pakhuis waar ze de 56 cadeautjes bewaarden. Zwarte Piet maakte zich al 35 zorgen, want hij wist bijna 71 % zeker dat ze alle pakjes hadden meegenomen. Maar misschien lag er nog ergens een pakje in een donker hoekje. Bij het pakhuis nr. 33 aangekomen, klopte hij 37 keer op de deur. Vervolgens gaf hij de 48 hulppieten, die al aan het schoonmaken waren, de opdracht het hele gebouw grondig af te zoeken naar een pakje. 36 minuten later kwamen de 17

Hulppieten en de anderen Pieten terug om te vertellen dat ze niets meer hadden kunnen vinden. Zwarte Piet werd nog wat zenuwachtiger en hij kreeg 61 zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. Hij krabbelde 19 keer op zijn hoofd en woelde 49 keer door zijn haar. Hij bedacht opeens dat ze de cadeautjes uit Spanje meegenomen hadden met de Stoomboot. Misschien hadden ze op de boot nog een pakje over. Snel rende hij in 63 stappen, binnen 7 minuten het pakhuis uit naar de haven. Hij moest oppassen want het was glad en donker. Het vroro inmiddels al 67 graden onder nul. In de haven aangekomen waren 26 Pieten druk bezig met het klaar maken van het schip voor de terugreis. Zwarte Piet riep 25 Pieten bij elkaar en vertelde in 72 woorden het verhaal. Onmiddellijk begonnen 15 Pieten druk te zoeken. Ondertussen stonden Sinterklaas en Witje al 44 uur op het dak te wachten. Ze hadden het vreselijk koud. Sinterklaas had al een ijspegel van 50 kilo in zijn 55 meter lange baard en de 60 meter lange staart van Witje was haast bevroren. Wat duurt dat toch lang zei Sinterklaas. Ik wou dat Zwarte Piet al terug was. Op de Stoomboot waren ze nog druk aan het zoeken tot 10 Pieten schreeuwden dat ze iets gevonden hadden, Zwarte Piet kreeg weer wat hoop. Een hulp Piet zat van onder tot boven vol met roet en zei oh gelukkig Zwarte Piet, achter het kolenhok in de punt van het 73 meter lange schip vond ik nog dit cadeautje. Zwarte Piet slaakte 54 zuchten en knipperde 18 keer met zijn ogen van opluchting wat ben ik blij, zei hij. Nu ga ik met 43 stappen terug naar Sinterklaas om het pakje te brengen. Hij zal het wel koud hebben zo ondertussen. Met 68 kilometer per uur rende Zwarte Piet door 57 straten, en over 38 daken, terug naar Sinterklaas, die nog steeds stond te wachten. Onder tussen was het al een beetje licht geworden en beneden in het 51 meter hoge huis was het kindje al wakker geworden en stapte met 42 stappen uit bed om te kijken wat Sinterklaas voor cadeautjes had gegeven. Het kindje liep met 24 stappen, op haar 62 cm lange tenen de kamer in maar er was niets te vinden. Het kindje snapte er niets van en was heel erg teleurgesteld. Ze was juist zo lief geweest en had al 59 avonden voor Sinterklaas 47 liedjes gezongen en in haar schoen

haver en 70 wortels voor het paard gedaan. Ze ging weer terug naar bed. Net op dat moment was Zwarte Piet bij het huis aangekomen en zag het bedroefde gezicht van het kindje. Hij snapte binnen 45 seconden wat er gebeurd was. Hij klom snel op het 66 meter hoge dak, waar Sinterklaas en Witje zaten te wachten. Hé, hé, Piet ben je daar eindelijk zei Sinterklaas, als het nog 8 minuten langer had geduurd, was mijn baard bevroren. Zwarte Piet verontschuldigde zich 30 keer en met 27 handgebaren legde hij meteen uit aan Sinterklaas, dat het kindje beneden dacht, dat het geen cadeautje had gekregen. Daar moeten we binnen 6 seconden wat aan doen Piet, zei Sinterklaas. En samen gingen ze op Witje zitten en sprongen naar beneden. Zwarte Piet tikte 23 keer op het slaapkamerraam en het kindje keek verschrikt op. Toen ze zag wie het waren, deed ze het raam open. Zo kindje, zei Sinterklaas, we hebben voor jou nog geen cadeautjes kunnen brengen, want ze waren op. Maar Zwarte Piet heeft toch nog het laatste pakje kunnen vinden. En Sinterklaas gaf het cadeau aan het kindje. Het was er heel erg blij mee, en juichte 32 keer van vreugde. Zwarte Piet strooide nog snel 34 pepernoten naar binnen en toen zeiden ze elkaar 64 keer gedag en reden Sinterklaas, Witje en Zwarte Piet door 11 straten en over 40 daken terug naar de Stoomboot. Alles was al gereed voor het vertrek. De Stoomboot toeterde nog 58 keer en 22 Pieten stonden op het dek te zwaaien en 31 kunsten te vertonen. De Stoomboot verdween langzaam uit het zicht, om het volgende jaar weer terug te keren.